

Geslaagde vrijwilligersdag Stg Kruisen en kapellen Maasgouw

De Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw organiseert elk jaar in de gemeente Maasgouw een dank-je-wel-dag voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van het cultureel religieus erfgoed. De zevende dag in de reeks werd georganiseerd in de kernen Maasbracht en Brachterbeek.



Een groep van rond de dertig belangstellenden verzamelde zich voor een gemotoriseerde rondrit per huifkar langs de diverse kerken, kruisen en kapellen in Maasbracht en de Brachterbeek. Voorzitter Lei Peeters opende de middag. Hij keek terug op de bereikte resultaten in de afgelopen jaar en hij bedankte de vele vrijwilligers, ook degenen die niet aan de dag deelnamen, voor hun inzet gedurende het voorbije jaar.

Tijdens de rit werden verschillende karakteristieke plekjes in de beide dorpskernen bewonderd. Niet alleen de religieuze objecten kregen de volle aandacht, de stralende najaarszon zorgde voor een betoverende aanblik van het Midden-Limburgse landschap. Bij de veldkruisen en wegkruisen in en rond de kernen werd een stop gemaakt. De deelnemers kregen daar tekst en uitleg over de diverse objecten.

Er werd uitgebreid stilgestaan bij de onlangs gerenoveerde Loretokapel in de Brachterbeek. In de beide parochiekerken gaven de plaatselijke priesters tekst en uitleg over de bezienswaardigheden van de kerk en de historie van het gebouw. Na afloop van de geanimeerde rondrit deed de groep zich te goed aan een kop koffie met de bekende Limburgse traktatie. Met een verfrissend drankje werd de geslaagde dag besloten.

